

Uitdaging

„Femke, mijn dochter, en ik hebben twee jaar geleden en eind juni (21, 23 en 25 juni 2009) de Ventoux van alledrie de kanten beklommen. Meestal rijden we gewoon voor de ontspanning, onderlinge gezelligheid (we zingen samen geregeld liedjes onderweg) en het mooie uitzicht. Op 21 juni 2009 hebben we echter voor het goede doel de berg beklommen. Toen werd door de Pim Foundation een Ventoux-challenge georganiseerd waarvan de opbrengsten ten goede komen aan ernstig zieke en gehandicapte kinderen.“
Dat schrijft juriste Ria Slegers (39) uit Oirsbeek in één van de honderden reacties die we kregen op onze oproep over uw belevenissen op de Mont Ventoux.
Op 'de kale berg' wordt vandaag nog eenmaal gestreden om het Tourpodium.

Een bloemlezing uit de lezersreacties op de pagina's **A2/A3**.

Voor een album met lezersfoto's zie www.limburger.nl

